

Programmacongres 17 juni 2018 – Toespraak Tom Van Grieken

Beste kameraden,

Beste Vlaams Belangers,

Sta me toe, als laatste spreker, ook op mijn beurt u van harte bedanken voor uw massale opkomst naar ons congres. Dit congres is niet alleen het orgelpunt van onze succesvolle campagne ‘Vlaanderen weer van ons’. Dit congres is ook meteen het startschot van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. (120 dagen!)

Beste vrienden,

Onze partij heeft de wind in de zeilen. De peilingen zitten goed. En ja, ik weet het. Natuurlijk zijn peilingen maar peilingen, maar: dan toch liever een goede, dan een slechte peiling. En vooral: De trend is (voor vriend en vijand) duidelijk: Onze partij is –ondanks alle tegenwerking - op weg naar de 10%! En niets gaat ons tegenhouden. We komen er aan. Overall in Europa worden de oude elites, de politiek correcte bourgousie, afgestraft en dat zal in Vlaanderen niet anders zijn! Dat beloof ik u!

Uw massale aanwezigheid en de goede peilingen zijn natuurlijk niet de enige signalen die erop wijzen dat de Vlaamse kiezers opnieuw de weg naar het Vlaams Belang vinden. Ook op **sociale media** is het Vlaams Belang ondertussen de sterkst groeiende partij. Met liefst **120.000 volgers** zijn we de op één na grootste.

En er is meer: sinds begin dit jaar mochten we al **meer dan 1000** nieuwe leden verwelkomen. En dat aantal zal nog toenemen! Bij de lancering van onze campagne konden mensen een **leeuwenflag** aanvragen. In amper twee weken tijd kregen we meer dan **12.000 aanvragen!**

Dat zijn allemaal hoopgevende tekenen, beste vrienden.

Hoopgevend voor het Vlaams Belang.

Maar vooral - en in de eerste plaats - ook hoopgevend voor ons land. Voor Vlaanderen!

Wij leggen vandaag, onder de deskundige leiding van Gerolf, een 100-paginatellend programma voor de gemeente raadsverkiezingen voor. Hiermee tonen we aan dat ook lokale besturen een doorslaggevende rol kunnen spelen – als ze daar de nodige politieke moed voor hebben - om problemen als vervreemding, verstedelijking tegen te gaan. Maar ook de

betaalbaarheid en de leefbaarheid van onze gemeenten en steden te vergroten. Of beter gezegd: hoe zij Vlaanderen weer van ons, van de Vlamingen, kunnen maken. En die aanpak die begint lokaal.

Barbara en Gerolf hebben al belangrijke speerpunten toegelicht uit ons programma. Laat me er toe nog twee toevoegen:

Wist u dat 1 op 3 sociale woningen momenteel naar niet-Belgen gaat? Wetende dat er momenteel 80.000 Vlamingen op de wachtlijsten staan, is dat niet alleen onhoudbaar maar ronduit onrechtvaardig! Steden en gemeenten moeten een voorbeeld nemen aan Denemarken en dan ook buiten de decretale lijstjes durven kleuren door voorrang te geven aan personen die enkel over onze nationaliteit beschikken. Niet uit een afkeer of haat tov nieuwkomers, maar vanuit de eenvoudige vaststelling dat je de wachtrijen voor een sociale woning niet kunt wegwerken als je heel de wereld blijft uitnodigen om gratis te komen slapen. Voor het Vlaams Belang is het duidelijk: Onze sociale woningen, betaald met ons belasting, moeten eerst toekomen aan onze mensen! Dat is een kwestie van gezond verstand!

Sinds de regering-Michel aan de macht is, kwamen er zo'n 400.000 nieuwkomers bij. Dat is twee keer een stad als Gent. Voor die opendeurpolitiek betalen de mensen in onze steden en gemeenten een torenhoge prijs in de vorm van criminaliteit, verloedering en vervreemding. Het Vlaams Belang wil dat een gemeente die erg te lijden heeft onder de immigratiedruk van antwoord kan dienen door een vestigingsstop toe te passen. De wet Gol dient hiervoor te worden geactiveerd en gemoderniseerd. (oproepen petitie te tekenen van FDW immigratiestop.be)

Beste kameraden,

Meer en meer Vlamingen doorzien het aanhoudende 'fakenews' van deze regering.

'Fakenews', vrienden, dat zich laat samenvatten in verklaringen zoals "De immigratiecrisis is onder controle", "De mensen houden meer over in hun portefeuille", "We zijn op de goede weg", en ga zo maar door...

Meer en meer Vlamingen beseffen ondertussen maar al te goed dat ze nu al vier jaar lang bestuurd worden door een alibiregering.

Een alibiregering, beste vrienden, die permanent op zoek is naar uitvluchten en excuses om vooral niet te doen wat ze beloofd heeft aan haar kiezers.

Een alibiregering, die pretendeert twee derde van de Vlamingen te vertegenwoordigen, maar die ondertussen twee derde van haar verkiezingsbeloftes in de vuilbak heeft gekieperd; en de rest in de diepvries heeft gestopt.

Verkiezingen winnen met Vlaamse stemmen en dan schaamteloos een Belgisch non-beleid voeren. Dat is wat deze regering doet. De Wever plaats zich zo in het rijtje van grootste kiezerbedriegers van de afgelopen 20 jaar. Verhofstadt, Letermé, De Wever: Eén pot nat!

Weet u het nog?

Eerst waren er de communautaire eisen, maar de laatste stemmen waren nog niet geteld, of ze lagen al in de vuilbak. Dat betekent dat Vlaanderen ieder jaar 12 miljard euro moet ophoesten, deed er niet toe. Belgisch minister van Defensie worden om zo gebruik te kunnen maken van politie-escortes om de file te omzeilen waar de werkende Vlaming in stilstaat, mag iets kosten, niet waar?

Maar dat zou het allemaal waard zijn, beste vrienden, want sociaal-ecomisch zouden ze het verschil maken. Zouden, want vandaag pakken ze er niet meer mee uit. Ondanks de lage rentes en de Duitse economie die aantrekt moet de werkende Vlaming vaststellen dat het leven duurder wordt, de staatschuld (dé hypotheek op de toekomst van onze kinderen) de lucht inschiet en ze géén enkele keer een begroting in evenwicht hebben gekregen.

Het enige waar ze in geslaagd zijn, is in een land met de hoogste belastingen en de laagste pensioenen, de Vlaming 2 jaar langer te laten werken! En waarom beste vrienden? Om bodenloze Waalse putten te blijven vullen en de immigratiefactuur te blijven betalen! Gewoonweg schandalig!

En dan zijn we aan het derde gefaalde beleidsdomein van deze zogenaamde rechtse regering: Immigratie.

Ondertussen blijven de immigratiekranen in dit land wagenwijd openstaan. Wie zich niet laat afleiden door het voortdurende getater, getoeter en getwitter, maar kijkt naar de cijfers en de feiten, weet maar al te goed dat er van de noodzakelijke trendbreuk in het immigratiebeleid absoluut geen sprake is. En wéét dat er de afgelopen jaren niet minder, maar méér

immigranten dit land binnenwandelden. **Er is een immens verschil is tussen de Theo-rie en theo-praktijk.**

Zelfs de linkse CD&V is teleurgesteld in het lage uitwijzingspercentage van de staatssecretaris van asiel en migratie. Maggie De Block verklaarde zelfs in HBVL: “Ik heb veel minder asielzoekers en migranten binnen gelaten dan Theo Francken, en ik heb er veel meer naar buiten geleid.”

En zo zijn we bij de VLD. De Croo had deze week – jammer genoeg – gelijk toen hij stelde: “Vandaag de dag is 70 procent van de kinderen onder de vijf jaar in Antwerpen geen Belg. Binnen 13 jaar, wanneer deze kinderen meerderjarig zijn, zal 70 procent van de Antwerpse kiezers geen Belg zijn. Binnen twee generaties zal de burgemeester van Antwerpen Turks, Marokkaans of zwart zijn.”

De Croo heeft heel veel lef om de komende vervanging van onze Vlaamse bevolking door allochtonen te brengen met de afstandelijkheid van een waarnemer. Alsof hij een weerman is die een storm voorspelt. Hij en zijn politieke generatie hebben boter op hun hoofd. Hij en zijn politieke generatie hebbendeze situatie immers gecreëerd en zijn ten volle verantwoordelijk voor wat op ons afkomt!

Herman De Croo is nooit een linkse ideoloog geweest. Maar hij is wel het schoolvoorbeeld van de cynische beroeps politician die altijd rechtse en centrumstemmen heeft verzameld, maar die zich steeds geschikt heeft naar de ideologische dictaten van links. Slaafs 40 jaar lang heeft hij een opengrenzebeleid mee ondersteund.

Ondanks zijn cynisme vertelt de liberale krokodil een zeer pijnlijke waarheid: indien er geen radicale ommekeer in het beleid komt, zullen Vlamingen snel een minderheid worden. En echt niet alleen in Antwerpen. Indien het huidige beleid wordt voortgezet, gaat de discussie niet meer over de vraag “of” Vlamingen in hun eigen land een minderheid zullen worden, maar enkel nog over het “wanneer”.

Herman De Croo vertegenwoordigt een mislukte politieke generatie, een nefaste strekking die vandaag gelukkig in steeds meer landen van Europa van de macht wordt verdreven. Ook in ons land zort de N-VA zorgt niet voor een ommekeer. We horen Francken voortdurend

oprispingen die in de richting gaan van kritiek op het immigratiebeleid van België en de EU. Maar de laatste vier jaar hebben aangetoond dat de migratie niet is afgenomen, integendeel.

De N-VA is als de brandweer die komt aangereden en de ongeruste bewoners zegt: “Geen zorg. Dankzij ons zal uw huis trager afbranden dan verwacht.” (pauze)

Wat zijn we met een Twitterbeleid dat niet resulteert in een duidelijke kentering in het beleid en in de immigratiecijfers? Italië en Oostenrijk tonen vandaag dat het anders kan. Want het is nog niet te laat, wat men ook mogen beweren. Maar dan moet het roer in dit land zeer spoedig omgegooid worden. En dat kan alleen met onze partij: het Vlaams Belang!

Daarom is het meer dan ooit van belang, dat wij duidelijk maken wat de inzet van de verkiezingen zal zijn: Zowel in 2018 als in 2019. Niets meer en niets minder dan: Vlaanderen weer van ons maken!

Vlaanderen weer van ons en niet van crimineel allochtoon tuig dan onze straten terroriseert!

Vlaanderen weer van ons en niet van naïeve politici die de islam aan hun borst koesteren!

Vlaanderen weer van ons en niet langer van die oude Belgische elite ala De Croo. Die geen last heeft van de omvolking in zijn villa in het groene Brakel, maar het Vlaanderen van de gewone Vlaming die geen zin heeft minderheid te worden in eigen land

(Vlaanderen) Aan de gewone Vlaming die genoeg heeft van iedere dag de gevolgen moet dragen van massa-immigratie en islamisering.

Aan de zijde van die Vlaming. Stond het Vlaams Belang.

Aan de zijde van die Vlaming. Staat het Vlaams Belang.

Aan de zijde van die Vlaming zal het Vlaams Belang altijd blijven staan!

Beste vrienden,

Mocht iemand er nog aan twijfelen: Dit is ons land en we komen het opnieuw opeisen.

We komen er aan. Sterker, gemotiveerder en beter dan ooit tevoren.

En we zullen niet rusten tot we opnieuw baas zijn over onze grenzen, onze centen en ons land.

Niet rusten tot Vlaanderen weer van ons is!